

Nieuwsbrief Oktober 2017

Vers nieuws.

Vers van gisteren.

Boeken en zo.

Toekomstplannen.

Columns/Poëzie.

Citaat van de dag.



Vers nieuws:

Ik ben teksten aan het verzamelen voor een boek met 'mengelwerk'. Allerlei nog niet eerder gepubliceerd werk, columns, verhalen, poëzie en blogs met schrijftips. Misschien nog aangevuld met oefeningen uit mijn eigen opleiding, dat moet ik nog bekijken. Zo'n verzameling noemen ze 'mengelwerk', maar wie een mooiere titel voor me heeft, is van harte uitgenodigd om die door te mailen.

Vers van gisteren:

Aan Ilse deel 3 wordt hard gewerkt.

De tekst is klaar, maar de vormgeving moet nog worden aangepast.

De delen een twee en drie zullen als trilogie worden uitgegeven en ik oriënteer me nog op het uitgeven van de Engelse vertaling.



Boeken en zo:



'Altijd vrolijk' van Anke Kranendonk.

De titel suggereert een luchtig boek, maar dat klopt niet. De hoofdpersoon Aaf groeit op in de jaren zestig in een alledaags protestants gezin in een klein dorp.

Wanneer Aaf zes is, bekeren haar ouders zich tot de Pinkstergemeente. Met hart en ziel maar ook met huid en haar. Aaf raakt steeds verder ingekapseld en vertrekt voor studie naar Amsterdam.

Na een verwarrende periode baant ze zich –letterlijk– zwemmend een weg naar zichzelf.

Toekomstplannen:

Ik heb plannen voor een kinderboek waarin veel plaatsen in Nederland voorkomen, maar die zijn nog zo in het eerste stadium, dan moet je er nog niets over zeggen, dat brengt ongeluk.



Columns/poëzie:

Je kunt me van alles wijsmaken.

Ik sta netjes op mijn beurt te wachten in een winkel waar ze computers verkopen en repareren.

Voor me staat een vrouw die ergens anders een laptop gekocht heeft op aanraden van iemand.

“Die wil ik niet eens verkopen. Van alle laptops die ik ter reparatie krijg zie ik deze het vaakst.”

Dat is duidelijke taal, die komt van de verkoper, tevens reparateur.

“Die verkoper zei dat het een goede was. Als ik had geweten dat u ook nieuwe verkoopt had ik er hier wel een gekocht.”

Deze mevrouw weet ook niets van computers, ik voel met haar mee.

“Dat heb je met bier toch ook, je hebt A merken en B en C merken. Je hebt Amstel en Bavaria.”

Dat was een andere verkoper uit dezelfde winkel.

“Ja, daar weet ik veel meer van af.” zei de mevrouw weer.

Er ontspint zich een smakelijke discussie over merken bier.

Ik volg het niet meer, want ik ben zelf aan de beurt.

Mijn printer is weer heel. Hij is uitgeprobeerd en in de winkel doet hij het weer.

Ik ben vergeten te vragen of de kopieer functie het ook doet, die maakte overal kopieën van een kwart van, daar had ik niets aan.

Ik sta bij de kassa om de nieuwe cartridge te betalen die er ook in zit.

“Dat wordt dan 35 euro, inclusief de cartridge.”

“Die printer valt nog onder de garantie”.

Ik ben helder vandaag en maak een bijdehante opmerking.

“Dat valt hier niet onder, dit is software. Laat maar, ik ga hier niet over in discussie, dat verlies ik toch.”

Dat is een nieuw geluid. Meestal krijg ik een massa gladde praatjes en een hoge rekening bij apparaten waar ik geen verstand van heb en die het niet meer doen.

Ik moet trouwens nog kijken of mijn printer hij het bij mij wel doet, meestal zijn mijn apparaten nogal eenkennig, ze doen het alleen bij degene die de zaak repareert.

In de supermarkt kwam ik de mevrouw weer tegen, van die laptop.

“Derde keer trakteren hoor.”

Juist, geef mij de supermarkt maar, daar voel ik me een stuk lekkerder dan bij de mediamarkt.

Thuisgekomen probeer ik de printer.
Hij doet alles weer. Duimen dat het zo blijft.

(Uit mijn bundel "Een hond met een achternaam.")

Citaat van de dag:

Stel dat je het geprobeerd hebt en dat het steeds opnieuw mislukt is. Je kunt elk moment opnieuw beginnen want wat we mislukken noemen is niet het vallen maar het blijven liggen.

Mary Pickford.

Website: www.evavanbaar.nl

E-mail: evavanbaar@gmail.com

Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, gebruik het contactformulier, of stuur hierover een e-mail naar: evavanbaar@gmail.com.

