

Nieuwsbrief Mei - Juni 2018

Vers nieuws.

Vers van gisteren.

Boeken en zo.

Toekomstplannen.

Columns/Poëzie.

Citaat van de dag.



Vers nieuws:

Omdat ik met een grote vertaalopdracht bezig ben, heb ik minder tijd om te schrijven. Ik hou hier en daar nog wat bij, en ben op dit moment niet met 'n boek bezig.

Leuk. Ik heb het vertalen altijd een prettige bezigheid gevonden, en het verdient beter dan schrijven (-:

Vers van gisteren:

Ik heb nog wat nawerk aan '1000 uren licht'.

De voorkant verandert misschien nog, en het is een eigen doelgroep die ik moet benaderen. Dat vergt tijd, dus dit vraagt een andere aanpak.

Wel een uitdaging.

Boeken en zo:



Boekbespreking:

De Doorbraak, Simone van der Vlugt.

Een geweldig boek, zoals alles wat Simone schrijft. Het speelt zich af in Amsterdam, leuk om die bekende straten te zien staan in een boek.

Het hoofdpersonage heet Romée, een prachtige naam. Ze breekt door als zangeres, kan haar moeilijke verleden loslaten en heeft veel succes. Ze wordt ook geconfronteerd met de keerzijde van succes, mensen die misbruik van je proberen te maken en een stalker.

Simone schrijft boeken die je graag leest, ze zitten altijd goed in elkaar. Een aanrader.

Toekomstplannen:

Er ligt nog iets op de plank wat her- uitgegeven kan worden en ik heb columns en poëzie klaar waar een boek van kan worden gemaakt.

Maar het is mooi weer, mijn tempo ligt wat lager, en die vertaling vraagt veel tijd.

Even in de laagste versnelling, dat kan ook.

Columns/poëzie:

Tocht,



Ja, daar kun je kort over zijn.

Er staat een deur open, die doe je dicht.

Dan komt er iemand anders binnen, je doet de deur weer dicht.

Na een minuut of vijf komt er weer iemand binnen, die persoon opent de deur, hoe kom je anders binnen, nietwaar?

Dus je doet hem dicht, vriendelijk, je bent er zelf ook doorheen

gegaan, zeg nou zelf.

Misschien heeft dat wel veel meer getocht. Nou ik het zeg, dat is wel zeker.

Die persoon zat waarschijnlijk op jouw stoel. Nu niet meer, want het tochtte te veel. Kijk, dan zit er maar een ding op. Helemaal weg, of op een ander plaats.

Kijk, dat kan in 120 woorden. Zei ik al.

© Eva van Baar

Citaat van de dag:

*Een schildpad komt niet
vooruit als hij zijn nek
niet uitsteekt.
Auteur onbekend.*



Dat leek me een mooie spreuk voor iemand die aan een boek wil beginnen, of iets af heeft en er niet mee tevoorschijn durft te komen. Gewoon doen, en de POD uitgever is ook altijd nog een optie. Die wint steeds meer terrein, en terecht.

Website: www.evavanbaar.nl
E-mail: evavanbaar@gmail.com

Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, gebruik dan het contactformulier op mijn website, of stuur een E-mail naar: evavanbaar@gmail.com.

