

Nieuwsbrief Februari - Maart 2018

Vers nieuws.

Vers van gisteren.

Boeken en zo.

Toekomstplannen.

Columns/Poëzie.

Citaat van de dag.



Vers nieuws:

Het tekstboek '1000 uren licht' ligt bij de uitgever.

Vers van gisteren:



Het werkboek en het tekstboek '1000 uren licht' zijn klaar.

Een heel karwei, maar het was de moeite waard.

Beide boeken gaan over rouwverwerking.

Boeken en zo:

Deze keer een boek wat ik nog niet heb gelezen, maar het staat op mijn to do lijstje. Ik geef de samenvatting die bij Bol.com staat, het lijkt me de moeite waard om te lezen. Ik ben net begonnen met de Reiki Master opleiding, dat sluit daar mooi bij aan.

'De Vierde Dimensie'.

De Vierde Dimensie is een verhaal over de onzichtbare wereld om ons heen, die bepalend is voor succes. Het is een boek dat inzicht geeft in de wetmatigheden die in de vierde dimensie gelden en dat ingaat op de magie van het leven.

Wens, werkelijkheid en toeval lopen in dit verhaal dwars door elkaar, net als in het leven zelf. Toevalligheden spelen een belangrijke rol in ons leven. In dit boek leer je het toeval te herkennen en dat vervolgens gericht te sturen.



Ga mee op reis met Nick Larson, een succesvolle beursmakelaar, die door de crisis in de schuldsanering belandt. Na deze ingrijpende gebeurtenis gaat hij op zoek naar de waarheid en komt zo de vierde dimensie op het spoor.

Hans Peter Roel (1964) weet wat leven onder hoogspanning is. Hij ziet hoe we in onze hoogontwikkelde samenleving moeder aarde langzaam uitputten. Juist dat gegeven maakte dat hij dit boek heeft geschreven om mensen inzicht te kunnen geven in de vierde dimensie. Het veranderen van ons collectief bewustzijn is de brug naar een betere wereld.

Toekomstplannen:

Waarschijnlijk gaan er twee boeken van mij in herdruk, als omnibus. Het gaat om de boeken: 'Er is een bericht voor u' en 'Niets buiten jou'. Beide boeken blijven apart verkrijgbaar als E-book.

Columns/poëzie:

Alles uit, behalve het licht.

Alles gaat uit, de televisie, telefoon, Internet.

Ik slaak een zucht van verlichting.

Verslaafd? Welnee, we kunnen gemakkelijk zonder. Zeggen ze.

Goed dat wil ik wel eens uitproberen. Flauw.

Niks flauw, als je niet verslaafd bent, moet je zonder kunnen.

Er wordt in overleg bepaald wanneer dat zal zijn, want op sommige dagen kunnen ze echt niet zonder hun telefoon, televisie, en computer.

Misschien kunnen we eens gezellig praten, met kaarsjes en een mooi muziekje. Ook in het weekend kijken ze steeds op hun telefoon, dat wil zeggen, man en kinderen. Ik heb dat minder, maar dat zei ik al.

Iets opnemen mag wel, hebben we in overleg besloten. Oké, een spelletje dus.

Spelletjes

'Mens Erger Je Niet', als ik nog weet waar we dat de laatste keer hebben opgeborgen. Dat past goed bij de sfeer.

Wat deden die mensen dan vroeger? Vragen mijn kinderen. Spelletjes, zingen, lezen, bij elkaar op visite.

De mensen deden vroeger één ding tegelijk, dat is nu niet eens meer denkbaar.

Wat moet je in vredesnaam zonder al die spullen, vragen mijn kinderen zich af. Ze vinden mij maar een neanderthaler, dat ik nog van vroeger weet hoe dat ging.

Oké, ik zal met iets leuks moeten komen, anders wordt het een hele lange avond. Samen koken? Goed idee, ik maak deeg voor een appeltaart en voor een ovenschotel. Lekker niet koken maar met een wijntje op de bank terwijl de oven het werk doet. Ik pak ouderwets een tijdschrift, en we doen een spelletje, inderdaad 'Mens Erger Je Niet'. En zowaar, ze vinden het best leuk, voor een keer.

Dat wordt er gelijk bij gezegd, ik mocht eens denken dat het een goed idee is om dit vaker te doen.

De kat komt op mijn schoot, de hond weet niet wat hem overkomt, die loopt bij de deur te janken, hij weet nu niet meer hoe laat het is. Hij wordt altijd na het laatste journaal nog een keer uitgelaten, nu is hij compleet van slag.

We slagen er in om ons spelletje tot een goed einde te brengen zonder dat er iemand zijn mobieltje heeft gecheckt. De impuls was er wel, maar we hebben alles op de slaapkamer gelegd, om te voorkomen dat je er automatisch toch naar grijpt.

*Helaas zijn de taarten verbrand. Ik was zo aan mijn mobiel-
tje gewend als ik om de tijd moest denken, dat is de mist in
gegaan.*

Verklaafd? Welnee!

© Eva van Baar

Citaat van de dag:

*Na het spel gaan de koning en de pion in dezelfde doos.
Italiaans spreekwoord.*

Website: www.evavanbaar.nl

E-mail: evavanbaar@gmail.com

Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, gebruik dan het contactfor-
mulier op mijn website, of stuur een E-mail naar: evavanbaar@gmail.com.

